

Vraag het aan Morya



De liefde is traag

“Liefde begrijpt de tegenstellingen. Liefde is in staat de tegenstellingen te verzoenen en tot eenheid te brengen. En welke tegenstellingen er ook zijn, de liefde zal met zachtheid die dingen aanbrengen die op dit moment de juiste dingen zijn.

De moeilijkheid is dat de mens aanvankelijk de zaken wil forceren. Hij wil het vanuit eigen inzicht doen en hij doet het soms tegen de anderen in. Vandaar dat het kwaad dikwijls heel vlug is en de liefde is traag, maar het is de liefde die overwint en die de dingen juist neerzet. En als de liefde de dingen eenmaal op de juiste manier neergezet heeft, dan blijft het ook op deze manier geregeld. Want liefde is overstijgend, ze overstijgt de tijd. (...)

Liefde heeft altijd respect voor de vrijheid van de medemens. Ze weet te wachten, ze weet wat het is geduldig te zijn in de verandering.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 8: ‘De zoektocht naar jezelf’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 21

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


